



## Jesus leder til Gud

*Jesus er vejen, Gud løber os i møde på*

**W**essam Youssef fra Aarhus er opvokset i en kristen familie i Egypten, og den baggrund klinger med, når han læser, hvad Bibelen siger om Gud og Jesus.

»Det er stort at læse, at Jesus er det udtrykte billede af Faderen. Det er en tankegang, der er svær at forstå i Mellemøsten. Jesus og Gud er to forskellige størrelser. Man kan ikke personliggøre Gud – som et menneske, der kan snakke, løbe og dø,« forklarer Wessam med reference til Johannesevangeliet kapitel 14,1-11.

»I Mellemøsten har mange den overbevisning, at Gud er så stor, at det er helt umuligt for et menneske at se ham. Det betyder, at muslimerne ikke ved, hvem Gud er. Som kristen har jeg et billede af Gud, fordi Jesus viser mig, hvem han er.«

Når Jesus i bibelteksten omtaler Gud som Faderen, ligger der en bestemt forståelse bag.

»Jesus bryder radikalt med en mellemøstlig forståelse af, hvordan en far er. Det ses for eksempel i fortæl- ▶

► lingen om den fortabte søn i Lukas-evangeliet kapitel 15, vers 11-31.

## Jeg er stadig søn

I mellemøstlige familier har børnene stor respekt for deres forældre. Hvis en søn gør noget, som hans far synes er forkert, bringer det skam over faderen og familien. Sønnen må komme til faderen som i bibelfortællingen med den fortabte søn, men faderen løber aldrig sønnen i møde med en åben favn, sådan som det sker i fortællingen om den fortabte søn og hans far.

»Her løber faderen sønnen i mø-

de, mens der er mennesker, som ser på. Mens de tænker på, at det er forfærdeligt, hvad sønnen har gjort, tager faderen sønnen i sin favn og løfter ham op,« forklarer Wessam.

»Det giver ikke mening for en muslim, at Gud kan være sådan en far, men det gør det for mig som kristen. Det betyder, at jeg føler mig tryk og ikke er bange for Gud. Jeg ved, at jeg, uanset hvad jeg gør, stadig er søn,« siger Wessam, som understreger Bibelens pointe om, at der kun er én vej til Faderens favn.

»Når Jesus siger, at han er vejen og sandheden og livet, betyder det, at det kun er gennem ham, at vi kan kende sandheden om os selv og Gud. Det er kun gennem ham, at vi kan få fællesskab med Gud. Det er kun ham, der har kunnet udfylde det kæmpemæssige tomrum, der er mellem Gud og os,« siger Wessam.

*Anette Ingemansen*



Hør to minutters andagt på telefon

**70 300 150**

**75 82 33 60**

Generalsekretær Jens Medom  
Madsen, Fredericia, holder telefonandagten i uge 22



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



jesusnet.dk

Læs mere om forholdet mellem Gud og hans søn Jesus på: [jesusnet.dk/svar/3361](http://jesusnet.dk/svar/3361)

## Mig er givet al magt

Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 28, vers 16-20*

# Jesus har magten

Jesus siger, at han har fået overdraget al magt. Det er en påstand, der både vækker modsigelse og forargelse. For meget synes at modsige den påstand. Det ser ofte ud, som om at det ikke er Jesus, der styrer i denne verden. Snarere ser det ud, som om frygten, tilfældighederne, de spidse albuer, sladderer eller lignende har magten.

Men selvom meget synes at modsige Jesus' ord, så står de der som en klippe, man enten kan falde over eller bygge på.

Jesus' magt ligger først og fremmest i hans ord som et håbets og trøstens lys. Når denne gamle verden forgår, og en ny verden bliver til, bliver det synligt, at magten ligger i Jesus' hænder.

Med julens, påskens og pinsens store begivenheder bag sig har han nu magt til det vigtigste; nemlig at frelse dig og mig. Nu gælder det om, at vi lader ham få lov. Og på vej mod den dag, da Jesus' magt skal blive synlig, takker vi for hvert glimt af hans almagt i vores liv.

*Leif Hankelbjerg Mortensen*

# Bløde trafikanter

*Vi kan intet give til Gud, men han giver os alt for intet*

**D**et var en underlig følelse at stå ud af sin bil, der få sekunder forinden var blevet totalskadet. Lastbilen bag mig havde ikke holdt afstand, og det fik stor betydning, da jeg begyndte at træde på bremsen. Sikke et smæld! Jeg har før haft stor sympati for kampagner med »Hold afstand« – nu er jeg blevet nærmest vild med dem!

Jeg har stadig ondt i ryggen, fordi en chauffør ikke holdt afstand. Jeg er taknemmelig over, at det ikke gik værre. Men tænk, hvis han bare havde holdt afstand!

I livets trafik sidder vi ikke inde i hver vores bil. Vi er endnu mere sårbare for sammenstød. Derfor er det også i trafikken mellem mennesker

en rigtig god idé at holde afstand. Jeg mener ikke, at vi skal være kolde og afvisende. Nærhed og omsorg og smil og varme er meget nødvendige ting! Men jeg tænker på, at nogle mennesker kan have så travlt med at komme fremad, at de ikke respekterer de andre på banen. De tager ikke hensyn. Og så skal der ikke meget til, før der kommer et sammenstød. Eller de er så optaget af noget andet, at de af den grund ikke får taget hensyn.

## **Etik – ikke bare teknik**

Flere bilfabrikanter mener, at om 20 år sker der ikke flere sammenstød, for så er alle biler udstyret med en masse sikkerhedsanordninger. Gid det er sandt. Men dybest set skal problemet ikke løses med teknik, men med etik! Vi må lytte til Jesus, der taler om, at vi hos ham kan få kraft til at være hensynsfulde og kærlige mod hinanden. Hvordan får vi den kraft? Ved at tage imod hans tilgivelse og kærlighed til os, der ellers tit kunne fortjene en F-finger eller et horn i bund i livets trafik!

*Sprint Aagaard Korsholm  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*

